

BÀI 14 EM HỌC VẼ**B. PHẦN B: VIẾT****Câu 1:** (Câu 1)**Đề bài:****Câu 1:** Nghe – viết: *Em học vẽ* (hai khổ thơ đầu)**Em học vẽ**

Hôm nay trong lớp học

Với giấy trắng, bút màu

Nắn nét em ngồi vẽ

Lung linh bầu trời sao.

Vẽ ông trăng trên cao

Rải ánh vàng đầy ngõ

Vẽ cánh diều no gió

Vì vu giữa trời xanh.

Câu 2: (Câu 2)**Đề bài:****Câu 2:** Chọn *ng* hoặc *nh* thay cho ô vuông:

- Trăm e không bằng một thầy.
- Có công mài sắt, có ày nên kim.

Phương pháp:

Em nhớ lại quy tắc sử dụng *ng/ngh*:

- *ng*: đi với các âm *i, ê, e*

- ng đi với các trường hợp còn lại.

Lời giải:

a. Trăm **nghe** không bằng một thấy.


b. Có công mài sắt, có **ngày** nên kim.


Câu 3: (Câu 3)

Đề bài:

Câu 3: Chọn a hoặc b:

a. Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng *r*, *d* hoặc *gi* thay cho hình:

– Chậm như  .

– Nhanh như  .

– Nặng tốt  , mưa tốt lúa.

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa *an* hoặc *ang* gọi tên các sự vật trong mỗi hình.



Phương pháp:

Em quan sát kĩ hình ảnh trong các bức tranh.

Lời giải chi tiết:

a. - Chậm như **rùa**

- Nhanh như **gió**

- Năng tốt **đưa**, mưa tốt **lúa**.

b. Các từ tìm được là: cái bàn, cái bảng, cây đàn



cái bàn



cái bảng



cây đàn