

**ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 10****MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11****Thời gian làm bài: 90 phút****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)***Cho ngữ liệu sau đọc và trả lời câu hỏi:*

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,  
 Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.  
 Bốn bề bát ngát xa trông,  
 Cát vàng còn nọ bụi hồng dặm kia.  
 Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,  
 Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng.  
 Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,  
 Tin sương luống những rày trông mai chờ.  
 Bên trời góc bể bơ vơ,  
 Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.  
 Xót người tựa cửa hôm mai,  
 Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?  
 Sân Lai cách mấy nắng mưa,  
 Có khi gốc tử đã vừa người ôm?  
 Buồn trông cửa bể chiều hôm,  
 Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?  
 Buồn trông ngọn nước mới sa,  
 Hoa trôi man mác, biết là về đâu?

(Kiều ở lầu Ngưng Bích, trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du, NXB Văn học, 2014)

**Chú thích:** Đoạn trích trên nằm ở phần thứ hai (Gia biến và lưu lạc). Sau khi biết mình bị bán vào chôn lầu xanh, Kiều uất ức tự vẫn. Tú bà vờ hứa hẹn đời Kiều bình phục sẽ gả chồng cho.

**Câu 1 (0.5 điểm):** Xác định thể thơ của đoạn trích trên.**Câu 2 (0.5 điểm):** Nhân vật trữ tình trong đoạn trích trên là ai?

**Câu 3 (1.0 điểm):** Anh/chị hiểu như thế nào về từ “Xuân” trong hai câu thơ: *Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân/ Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung*”?

**Câu 4 (1.0 điểm):** Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp cú được sử dụng trong đoạn trích trên.

**Câu 5 (1.0 điểm):** Nhận xét của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn của Thúy Kiều qua đoạn trích trên.

### **PHẦN VIẾT (6.0 điểm)**

**Câu 1 (2.0 điểm)** Từ tâm trạng cô đơn, bơ vơ của Thúy Kiều trong đoạn trích "*Trước lầu Ngưng Bích*", hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về giá trị của nghị lực sống trong cuộc đời mỗi con người.

**Câu 2 (4.0 điểm)** Viết bài văn nêu cảm nhận của anh/ chị về tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích ở phần đọc – hiểu.